

Is deze e-mail niet goed leesbaar? [Klik hier voor de webversie.](#)



Woordje van onze voorzitter

*Als er in het leven geen tegenslag bestond,
Zouden we maar weinig kansen hebben om te groeien.
In de strijd om de uitdagingen die het leven ons toewerpt
Worden onze talenten aangescherpt
En ons uithoudingsvermogen opgebouwd
(Haemin Sunim, boeddhistische monnik)*

In een jaar waarin we de strijd aangaan tegen corona lijken de tegenslagen elkaar op te volgen. De materialen die besteld zijn in Kathmandu blijven maanden liggen vanwege transportverbod, de trainingen die zouden starten konden geen doorgang vinden, alles ligt stil in Nepal.

"In de strijd om de uitdagingen die het leven ons toewerpt" zien we drie jonge mannen opstaan die vol ijver en moed doorgaan met het opbouwen van de modelboerderij. Er worden zaadjes gepland die we voorheen gekocht hadden tijdens onze reis in Nepal. Kennis wordt toegepast, er worden foto's gestuurd en vragen gesteld via Messenger, de lijnen blijven kort tussen Nepal en Nederland. Waar de communicatie in het verleden vooral vanuit Nederland moest komen, is er nu een wisselwerking ontstaan.

De trainingen vanuit Isard kunnen nog geen doorgang vinden. Toch is er regelmatig telefonisch contact tussen de studenten en de trainer. Hierdoor hebben de studenten op hun eigen boerderij veel kennis opgedaan omtrent het telen van verschillende gewassen. De resultaten op de foto's beloven veel goeds.

Ondertussen zijn de materialen van de tunnel gearriveerd en zijn de studenten hard bezig om de tunnel op te bouwen. Met behulp van instructiefilmpjes zuigen ze de informatie op en worden er vol trots foto's doorgestuurd.

De studenten hebben geleerd hoe ze een budgetplan moeten opstellen om aan te tonen wat ze met de microfinanciering gaan doen. Dit hadden ze nog nooit gedaan maar het is hen gelukt. Een van de studenten is afgehaakt, de andere drie gaan vol goede moed door.

Dinesh is onze junior manager, hij is druk bezig met het opbouwen van zijn geitenboerderij en is tevens coördinator van de modelboerderij. Komend jaar zal hij vijf nieuwe vrouwelijke studenten begeleiden gedurende twee jaar.

Suresh zal part time JTA trainer worden, hij zal onder professioneel toezicht van Isard leren hoe hij de bevolking en de nieuwe studenten kan ondersteunen en trainen in het telen van gewassen. Daarnaast is hij druk bezig zijn eigen boerderij uit te breiden met kiwiteelt.

Yam zal tevens parttime JTA trainer worden samen met Suresh. Yam gaat zich specialiseren in champignonenteelt.

"Talenten worden aangescherpt en ons uithoudingsvermogen opgebouwd".....

Cecile de Theije
Voorzitter Tashi Delek

Onze coördinator in Nepal van het project Agrarisch Onderwijs vertelt wat van zichzelf



Ik kreeg e-mail van Cecile met alles over de plannen van TASHI Delek en nog meer informatie. Ik wil graag veel bedanken voor het vragen om te schrijven over mezelf. Nu ga ik hier schrijven een aantal woorden als volgende.

Mijn naam is Kul en geboren 2 juni 1966 in afgelegen gebied genaamd Anggang in het Solukhumbu District dat ligt in het noordoosten van Nepal. Ik studeerde alleen tot klas 9, maar ik heb niveau twee in het Engels van American English Language insititute.

In 1986 verliet ik het huis en ging naar Kathmandu. Dat was mijn eerste bezoek aan de hoofdstad, maar het was niet wat ik me had voorgesteld. Ik dacht er een baan te krijgen, maar niet. Toen ging ik naar Pokhara en vond een baan als porter. Ik was een aantal maanden daar en ging naar Jomsong, De hoofdstad van Mustang District. Ik had daar ook geen goede baan. Sommige dagen werkte ik in boerderij of evenals rock brekking (steenbreker?). Alle banen waren niet gemakkelijk. Ik heb zeer slechte condities meegemaakt. Na het werken daar ik naar Mukthinath, een heilige plaats zowel hindoes en boeddhist. Daar heb ik 1 1/2 jaar doorgebracht. Breacking Rocks, houthakken, oogsten gewassen en de bouw van de modder huizen zijn gemeenschappelijke baan in Mukthinath. Elke werkdag kreeg ik 50 Roepi (€ 0,35). Maar ik had geen baan elke dag. Met al deze activiteiten heb ik er anderhalf jaar doorgebracht, maar ik kon geen geld hebben. Soms kreeg ik voedsel en soms ook niet.

Voordat ik van huis vertrok, ben ik al getrouwd en heb ik een kind. Maar al die tijd kon ik geen bericht van thuis krijgen. Ik stuurde brieven, maar wist niet of die aankwamen. Maar ik kon niets van thuis horen.

De herfst in 1988 keer ik terug in Kathmandu en verblijf enkele dagen daar. In October kreeg ik een baan in trekking als drager. De tocht was in Annapurna circuit. Het was 24 dagentrek die begon te lopen van Dumre en eindigen in Pokhara te voet. Ik was erg sterk en vriendelijk. Het maakt niet uit of ik 60 kilo belasting heb. Ik kan hier niet uitleggen hoe moeilijk het op trektocht, was zo koud op die dag gaan over Thorong maar ik heb zonder problemen.

Trek was klaar en er was een afscheidsfeest. Ik verdien enkele honderden Roepies, maar ik kreeg promotie en wordt Kitchen jongen, die moet kook uitrusting dragen. Job werd voortgezet. Ik heb er een aantal trektochten en keerde terug naar huis met wat kleren voor alle gezinnen leden.

Daarna ging ik heen en weer tussen huis en Kathmandu tijdens trekking seizoenen.

Ik word gids. Dus mijn inkomen is steeds beter. Het ging me beter, maar ik begon ook te denken over mijn dorpelingen.

In 1999 kreeg ik goede banen, ik werd trekking leider. Trek was rond Dhaulagiri met Amerikaanse leden. Het was moeilijk en moeilijk, maar ik kreeg de kans om te verblijven in Yak and Yeti hotel en vlucht Kathmandu, Pokara, Kathmandu. Ik verdiende veel geld en dezelfde jaren stel ik voor om te beginnen met school.

In 2000 begon ik de school te bouwen. Het kleine schoolgebouw was klaar en beginnen te lopen vanaf groep één. Geen van mijn dorpelingen steunde me zes jaar lang. Niemand geloofde mij dat de school ervoor altijd zal zijn, maar nu de school lager secundair niveau geworden.

Ik had nooit gedacht dat ik in Kathmandu zou wonen. Ik denk altijd aan mijn dorp dat hoe te ontwikkelen. Langzaam legde ik mijn klanten dat wat ik doe voor dorpelingen in Anggang. Trouwens, er waren burgeroorlogen in Nepal en banen gingen neer. Een van mijn vrienden uit de VS is overeengekomen om mijn school te helpen voor 6 jaar.

Mijn banen zijn nu meer sociaal dan landbouw. Ik begon kinderen te helpen om wat geld te verstrekken voor studie. Nu heb ik meer dan 65 studenten en 19 leraren.

Omdat ik meer sociale werken heb opgezet, heb ik Saving and coöperatie in het dorp opgericht. Arme mensen moeten altijd 6% per maand rente betalen voor rijk Dat is nu verandert.

Enkele jaren geleden hoorde ik van een project in Mude en organisatie genaamd Tashi Delek Nepal. Mijn vriend Gombu vroeg me om te helpen als coördinator. Ik accepteerde het omdat ik graag mensen en dorpelingen help. Ik dacht dat dit een grote kans zou kunnen zijn om mijn buurt te ontwikkelen. Ik vond het erg leuk en hoopte Tashi Delek Holand en Tashi Delek Nepal echt te verbeteren en verhogen hun mensen allemaal in Mude, Sherpa Mude en Bell danda.

Eindelijk, ik ben erg geïnteresseerd om te werken met Tashi Delek en grote hoop dat we succes zullen hebben. Kul

PS: Deze tekst is vertaald uit het redelijke maar zeker niet volmaakte Engels van Kul. Het Engels van Kul is gelukkig best in orde, dat van de anderen is vaak veel minder. De tekst is bewust ook neergezet in wat "steenkolen" Nederlands. Dat geeft een beetje aan hoe onze communicatie met het gebied verloopt.

De tunnel op de modelboerderij krijgt vorm.

In de vorige nieuwsbrief maakten we er al melding van. Het project loopt vertraging op door de corona crisis.



Inmiddels kan er weer net iets meer en zijn er wat mensen begonnen aan het optrekken van de tunnel op de modelboerderij. Zoals u kunt zien is deze bijna klaar.



Bijzonder 2020.

2020 was over de hele wereld een heel raar jaar. Bijna overal kwam alles tot stilstand en werden we geconfronteerd met het gegeven dat we lang niet alles in de hand hebben. We denken dat vaak wel, maar de realiteit blijkt er toch anders uit te zien! We konden minder dingen doen dan we hadden willen doen. Zo konden we hier in Nederland niets doen om activiteiten om geld te genereren voor de uitvoering van onze projecten in Nepal. Misschien denkt u: "Daar kan ik nog wat aan doen". Genereren deze nieuwsbrief staat onze rekeningnummer.

Misschien zijn er onder de lezers van deze nieuwsbrief mensen, die in deze tijd erg ziek zijn geweest of zelfs een dierbare hebben verloren. Mocht dat zo zijn dan leven we zeker met u mee!

Ondanks alles wenst Tashi Delek U, ook namens de bewoners van onze dorpen in Nepal,

Fijne Kerstdagen en een in alle opzichten beter 2021.

E-mail adres

Tot nu gebruikte onze stichting de prive mailadressen van het bestuur. Onze stichting heeft nu een eigen E-mail adres.

Dit adres is tashidelek581@gmail.com.

Wilt u de stichting een mail sturen dan vragen we u voortaan dit adres te gebruiken.

Wilt u ons steunen

Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal.

Wilt u de meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten.

Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom.

Rekening nummer: NL03 RABO 0162343760.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).