

Is deze e-mail niet goed leesbaar? [Klik hier voor de webversie.](#)



ETEN VOOR ETEN.

Onder dit motto organiseren we, gesponsord door **Cafe Marktzicht** in de **Harmoniezaal te Rijsbergen** weer een

stampot avond.

3 stampotten als hoofdgerecht. Tussen de gerechten door vertellen we nog wat over ons werk in Nepal. De zaal is open vanaf 18.30 uur en het programma start een half uur later.

De kosten zijn € 25,- per persoon exclusief drank. De opbrengst van deze avond komt vanzelfsprekend weer helemaal terecht bij de mensen in ons werkgebied in Nepal. U kunt zich opgeven of voor info een mailtje sturen naar : anniedictus@home.nl. Betaald is opgegeven en kan op rekeningnummer : NL03 Rabo 0162343760 onder vermelding van uw naam.

Onze contactpersoon uit Nepal was in Nederland.



Onze contactpersoon uit Nepal, Gomba, is afgelopen zomer een aantal weken in Nederland geweest. Als voorzitter van Tashi Delek heb ik een gesprek met hem gevoerd om ook eens te horen hoe zijn visie is op het beleid van Tashi delek.

Het waterproject is met succes bijna afgerond. De bewoners van de drie dorpen hebben nu water binnen handbereik het gehele jaar door. Zij betalen hiervoor aan de coöperaties zodat ze beseffen dat water kostbaar goed is wat je efficiënt moet gebruiken.

De achterliggende gedachte is om de landbouw te verbeteren zodat mensen winst maken en hun groenten kunnen verkopen op de markt. Daarnaast vindt Gomba het belangrijk dat er gevarieerd gegeten wordt zodat kinderen en volwassenen voldoende vitamines binnen krijgen.

Op dit moment worden zelfgeteelde groenten direct verkocht op de

markt. Gomba zou graag zien dat de coöperaties de bewoners gaan promoten om niet alles te verkopen maar ook zelf gevarieerd te gaan eten.

Het promoten van Jan om zelf compost te maken begint zijn vruchten af te werpen. Dit wordt op een zeer eenvoudige manier gedaan: drie gaten in de grond maken waarbij biologisch afval steeds overgescheept wordt naar het volgende gat. In de toekomst hoopt Gomba dat er nog meer gebruik wordt gemaakt van deze manier van composteren.

Vanuit mijn vakgebied in het onderwijs heb ik met Gomba zitten brainstormen over agrarisch onderwijs voor jongeren. We zouden graag zien dat jongeren in het gebied blijven wonen en zelfvoorzienend kunnen boeren. Hiervoor is een agrarische opleiding nodig. Op dit moment is de dichtstbijzijnde agrarische school veel te theoretisch opgezet waardoor jongeren alsnog vertrekken richting Kathmandu. In mei 2018 ben ik van plan om mee te reizen met Jan naar Nepal. Samen met Gomba hebben we een plan gemaakt om ons breder te oriënteren op agrarisch onderwijs. We gaan een aantal agrarische scholen bezoeken die elk op hun eigen wijze onderwijs aanbieden. Op deze manier willen we proberen in de vorm van praktijkonderwijs jongeren op te gaan leiden zodat ze zelfvoorzienend boer kunnen worden.

We houden jullie op de hoogte!

Cecile de Theije.

Direct contact met ons werkgebied.

Naast de connectie met onze contactpersoon in Nepal, Gomba, is het ook belangrijk om direct contact te kunnen hebben met iemand die dagelijks in ons werkgebied aanwezig is. Sinds een paar maanden hebben wij contact met de zoon (Dinesh) van Man bahadur Magar. Deze jongen van ongeveer 18 jaar spreekt en schrijft goed Engels. Hij is handig met de computer en gaat goed om met de sociale media. Hij woont nog bij zijn ouders in Mude Pasal. Een belangrijk dorp binnen ons werkgebied. Zijn moeder is een vooraanstaande vrouw in dit dorp. Zij is voorzitter van de coöperatie daar en is een goede boerin. Zijn vader is trekking kok van beroep en ook hij kan mondeling goed met de Engelse taal overweg. Op dit moment hebben we regelmatig contact met Dinesh. Dit geeft ons meer inzicht in het reilen en zeilen binnen het dorp. We kunnen nu ook direct en gericht reageren en antwoorden geven op actuele zaken die er spelen op gebied van land en tuinbouw. We zijn blij dat we eindelijk een dergelijk persoon in ons gebied hebben gevonden.

Jan de Bruijn trakteert Tashi Delek !



Op zondag middag 1 oktober 2017 trad blues en jazz zanger Jan de Bruijn geheel belangeloos op voor onze Stichting. In het Kaffee in Rijsbergen werd het een prachtige middag. We haalden hier het mooie bedrag van € 645,- op. Alle aanwezigen natuurlijk van harte bedankt voor jullie komst. En natuurlijk is een woord van dank aan Jan zeker op zijn plaats.



Water



Zoals vele van jullie al weten zijn we de laatste twee jaar druk bezig geweest met het plannen, verbeteren en aanleggen van een adequate aanvoer van water voor alle inwoners van onze drie dorpen. De actuele stand is op dit moment dat we daar samen met onze lokale partner Kanchan voor bijna 100 % in geslaagd zijn. U vraagt zich waarschijnlijk af, waarom geen 100 % ? Er zijn in de dorpen Mude Pasal en Sherpa Mude nog een 8 tal gezinnen die per dag te veel tijd moeten besteden aan het halen van water. Kanchan heeft daar al een voorstel voor gedaan. Nu zijn eerst de bewoners aan zet voor wat betreft een bijdrage aan deze uitbreiding. Daarna zullen wij gaan bezien of we de ontbrekende financiële middelen aan kunnen vullen.

De foto's die wij op dit moment binnen krijgen bevestigen wel dat er op dit moment zeker voldoende water is. De overstorten van de verzamel- en verdeelputten lopen volop.



Wilt u ons steunen

Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal.

Wilt u dat we meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten. Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom.

Rekeningnummer: NL03 RABO 0162343760.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).