

Is deze e-mail niet goed leesbaar? [Klik hier voor de webversie.](#)



## Nieuwjaar in Nepal.



In Nepal viert men op verschillende tijden in het voorjaar Nieuwjaar. En dit in de eerste plaats afhankelijk van de maanstand, maar ook van de bevolkingsgroep. De mensen waar wij het meest mee te maken hebben zijn de Sherpa's. Hun nieuwjaar viel dit jaar op 3 maart. Het is een oud Tibetaans gebruik, wat door hun Losar wordt genoemd. En vrij vertaald betekent het nieuwjaar. Maar men viert dat gedurende bijna een hele week. Aan de vooravond van Losar reinigt men vooral de keuken en alle aanwezige sanitaire voorzieningen. Ook worden er die dag allerlei lekkernijen klaargemaakt.

De dagen erna wordt er vooral veel gefeest, gegeten en gedronken. Maar ook de tradities van weleer worden niet vergeten. Zoals een bezoek brengen aan een tempel, bezoek brengen aan vrienden en familie en het uitdelen van cadeaus aan monniken

## Ondersteuning door "Wilde Ganzen".



Wij hebben het afgelopen jaar weer een aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen ons financieel te helpen om het door onlangs gestarte project mogelijk te maken. Onlangs kregen we te horen dat zij één derde van het gevraagde bedrag voor hun rekening nemen.

Dit bedrag zal er voor zorgen dat wij meer armslag hebben om samen met Chautara het door ISARD gemaakte plan uit te voeren.

Dit heeft dan weer een positief effect op de toekomst van de bewoners van de 5 dorpen waar wij dit project hebben uitgerold.

## Nacht van de Fooi



Onze Stichting is door Wilde Ganzen voorgedragen voor deelname aan de "Nacht van de Fooi". Een landelijke studentenorganisatie gaat op 28 mei geld inzamelen voor 5 geselecteerde goede doelen. Meer informatie over deze actie is te vinden [www.nvdf.nl](http://www.nvdf.nl).

Landelijk zijn er een 9 tal stedelijke studenten organisaties, die elk in hun stad acties organiseren en afspraken maken met horeca gelegenheden tijdens de nacht van 28 mei.

Het doel van de studenten is om dit jaar een bedrag van € 50.000 op te halen.

Het opgehaalde bedrag zal door de Wilde Ganzen worden verhoogd met 50 % . Een mooie kans voor Tashi Delek om voor het project in Nepal weer wat geld in de kas te krijgen.

Projectleider Jan Dictus heeft afgelopen zaterdag onze Stichting in een korte presentatie aan de studenten kunnen voorstellen. Jan keerde zeer tevreden terug naar huis, dit ook door zijn gevoel dat veel jongeren hun hart op de goede plaats hebben zitten.

## Messenger Groep Nepal.

Sinds enkele Maanden is er in Nepal via Messenger een chatgroep op gericht. Hierin laten de mensen in Nepal aan ons weten hoe het gaat en hoe alles verloopt. Dit is een heel handig en direct communicatie middel voor ons en er ontstaat actie-reactie. Zo meldden we jullie in de vorige nieuwsbrief het resultaat van de champignonweek.

Inmiddels is de eerste champignonverkoop een feit!

Er zijn inmiddels groepstrainingen gestart met een combinatie van theorie en het praktisch werken op de boerderij. Vooral van het praktisch werken genieten ze heel erg! Men heeft onze modelboerderij gereed gemaakt om aan de slag te gaan met o.a. bloemkool, wortel en tomaat. Hierover hopen we jullie binnenkort weer te informeren.



### E-mail adres

Wilt U ons een E-mail sturen dan kan dat op het volgende adres.

**tashidelek581@gmail.com.**

### Wilt u ons steunen



Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal. Wilt u dat we meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten.

Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom. Rekeningnummer: NL03 RABO 0162343760.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.  
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).