

Is deze e-mail niet goed leesbaar? [Klik hier voor de webversie.](#)



## Even voorstellen.

Namaste, ik ben Narmada Magar. Ik werk sinds november als contactpersoon voor Tashi Delek Nepal en Tashi Delek Nederland. Ik meld alle activiteiten die door ons worden gedaan via een Messenger groep. Ik plaats in deze groep foto's, video's, details, voordelen, resultaat en dergelijke. Ik kom uit district Okhaldunga maar ik woon in Solukhumbu. Ik werk sinds een paar maanden voor Tashi Delek Nepal als landbouwcoördinator. Ik heb onlangs de opleiding Land-en Tuinbouw afgerond aan Amritsar Group of College, India.

In de groeiende wereld van vandaag voelen veel mensen zich aangetrokken tot technische vakken zoals IT, engineering, medisch en zakelijk in mijn land, maar ik koos voor Land-en Tuinbouw. De reden dat ik deze opleiding koos was de impact die het verhaal had dat ik las in een dorp in Nepal. Er was een arm gezin dat bestond uit Vader, Moeder en twee kinderen. Ze konden hun kinderen niet genoeg voeden en moesten vele nachten op een hongerige maag slapen. Op een dag overlijdt plotseling de vader. Alle burens verzamelen wat rijst en andere spullen tijdens de begrafenis. De moeder voedt haar kinderen de rijst voor een paar dagen en ze zijn rustig, blij om elke dag eten te krijgen. Maar daarna begint hun normale leven weer met honger.

Omdat ze honger lijden vraagt de zoon op een dag aan zijn moeder "Moeder wanneer wil je sterven". Deze vraag raakt me zo diep, dat ik leerde hoe belangrijk en kostbaar land-en tuinbouw is.

Het bovenstaande is niet alleen een verhaal, maar de realiteit van veel mensen in de wereld van vandaag. Dag na dag verandert vruchtbaar land in verstedelijking. De bevolking neemt snel toe, Ik dacht dat alleen boeren dat vermogen en de macht hebben om de lagere tot hoge niveaus van mensen te voeden. Maar door mijn opleiding veranderde mijn blik en zag ik dat mijn vakgebied de beste manier is om zowel boeren als het publiek te helpen.

Hoe ik in contact kwam met ISARD: ik ging naar het dorp om mijn zieke moeder te verzorgen. Toevallig zaten de heer Ghanashyam Bivash Neupane en de heer Gopi Krishna Dahal ook in dezelfde bus naar Solukhumbu voor het Tashi Delek project. We stelden elkaar voor en bespraken veel onderweg. ISARD was op zoek naar landbouwkundige voor Tashi Delek Nepal. Gelukkig stond ik op het punt om mijn opleiding af te ronden. Ze belden me voor verdere interviews en ik werd geselecteerd voor de post. Ik zag het voor mij als een mooi platform om mijn droom te beginnen. Dit project loopt in Solukhumbu, het district waar ik ben opgegroeid. Dit motiveert me om extra energiek, enthousiast en gelukkig aan dit project te werken.

Ik ben bij ISARD gaan werken met een droom om een hongervrije natie te creëren. Ik ben naar Sindhupalchok gegaan waar ISARD al 31 jaar werkt. Hun teams zijn zo gastvrij en comfortabel. Ik verbleef daar voor 2 maanden en woonde veel trainingen en seminars bij om vertrouwd te raken met al hun werk en het werk te begrijpen. Ik heb daar veel nieuwe dingen geleerd over milieu, cultuur, ethiek, status farming-systeem enzovoort. Vooral kreeg ik de kans om ISARD te leren kennen en hun inzet voor de dorpingen is ondersteunend geweest.

In Solukhumbu ontmoette ik de heer Suresh en Yam, twee zachtmoedige en behulpzame mensen die al waren aangesteld als de land -en tuinbouw trainers. We gaan samen aan de slag op de modelboerderij.

Omdat het voor iedereen een nieuwe manier van werken is, werd het aanvankelijk erg moeilijk voor ons om een band op te bouwen met de boeren. Hoewel de boerengroepen werden gevormd, deden zich verschillende problemen voor om te werken. Door corona lag alles stil. Ik voelde me onrustig; elke dag belden we ISARD en zetten we hen onder druk om ons werk te geven. Geleidelijk aan konden we starten met paddestoeltraining en inputondersteuningsdistributie, waarna technische ondersteuning, inputondersteuning, boerderijbeheer gelijktijdig met de steun van ISARD werden uitgevoerd. We hebben in deze tijd maximaal werk verricht. Nu weten de meeste mensen dat het het kantoor van Tashi Delek Nepal bestaat. Alle boeren zijn zo enthousiast en blij om deel uit te maken van de Tashi Delek Nepal familie. Ik ben nu zeer tevreden. Ik voel dat er veel veranderingen in mijn persoonlijkheid plaats hebben gevonden vanwege de organisatie. Het is heerlijk om deel te mogen uitmaken van de Tashi Delek Nepal familie.

## Paddenstoelen oogsten



## Grote Radijs !



## Jan, Cecile en Rene in Nepal

Afgelopen vrijdag 22 april zijn Jan, Cecile en Rene naar Nepal Vertrokken . Zij zullen daar ongeveer 3 weken verblijven. Hun belevenissen en de ontwikkelingen van ons project kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. Volg ze via onderstaande link

<https://www.polarsteps.com/stichtingtashidelek/4811225-tashi-delek-naar-solukhumbu-2022?fbclid=IwAR0XjBqaL53ZFFUkqj85vH-ifOiGcAtc8W6FPySVFUCIwTgAoe3Uw0mVcs>

### E-mail adres

Wilt U ons e-mail sturen dan kan dat op het volgende adres.

**tashidelek581@gmail.com.**

### Wilt u ons steunen



Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal. Wilt u dat we meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten. Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom. Rekeningnummer: NL03 RABO 0162343760.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.  
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden.](#)



