

Is deze e-mail niet goed leesbaar? [Klik hier voor de webversie.](#)



## Een reis vol vertrouwen.

Na een dikke twee jaar niet meer in Nepal te zijn geweest, weet je niet goed wat je kunt verwachten als je weer in het vliegtuig stapt. Natuurlijk hebben we tijdens de coronaperiode regelmatig contact gehouden middels videobellen maar dat geeft toch geen volledig beeld.

Wij, Jan, Cecile en René, zijn eind april naar Nepal gevlogen om met onze eigen ogen te aanschouwen hoe het project verloopt. De eerste dagen in Kathmandu zijn altijd heftig, we blijven ons verbazen over de hectiek van de stad.

Na drie dagen zijn we blij dat we de stad achter ons laten en het Himalaya gebergte inrijden. Bivas, de directeur van trainingscentrum Isard, reist met ons mee.

In Solukhumbu maken we kennis met de vrouwelijke projectleidster die in dienst van Isard het project leidt. Ze heet Narmada, een jonge vrouw van 25 jaar, sinds juli 2021 is ze gestart. Ze laat ons de komende dagen zien wat er geteeld wordt op de modelboerderij: het ziet er piekfijn uit. Samen met de twee Junior Trainers Agriculture (JTA-ers) Suresh en Yam onderhouden ze de tunnel en het land. Er zijn verschillende gewassen geteeld zoals aardappelen, wortels, kolen, tomaten en natuurlijk pepers. Er is een champignonntunnel gebouwd waar balen stro ophangen met mycelium erin.

Probleem is echter dat er teveel werk is om deze modelboerderij te onderhouden. De JTA-ers hebben inmiddels genoeg werk aan hun eigen boerderij



Narmada laat vol trots zien wat er geteeld wordt op de modelboerderij. Nima zit erbij als nieuwe administratieve kracht



In de tunnel van de modelboerderij.

De boerderijen van Suresh, Yam en Deenesh zijn inmiddels uitgebreid met dank aan de microfinanciering die zij ontvangen hebben. We zijn positief verrast op de boerderij van Yam: deze jonge man heeft zich gespecialiseerd in kiwi's en tomaten. Via subsidie van de overheid heeft hij een grote tunnel kunnen aanschaffen. Zijn productie verdubbelt per jaar!

Suresh heeft inmiddels ook een grote tunnel aangeschaft en wil zich gaan specialiseren in het opkweken van plantjes. Daarnaast is hij bezig met het opbouwen van een kippenfarm.

Helaas verloopt het bij Deenesh minder voorspoedig: hij heeft zijn geitenstallen uitgebreid en een bok gekocht die beter tegen de kou kan. Doordat hij in het hoogste dorp woont, gaan de jonge geitjes echter snel dood door kou en wind. Zijn kennis is nog te beperkt om de geitengoeie te kunnen onderhouden.



Yam laat vol trots zijn nieuwe tunnel zien waar hij tomatenplantjes kweekt



Suresh laat een deel van zijn kippen zien.



Deenesh heeft zijn geitenstallen flink uitgebreid

We zijn blij verrast om te basisvaardigheden. Jonge vrouwen de trainingen volgen. Suresh en Yam geven agrarische trainingen gericht op basisvaardigheden. We hebben de trainingen meegekeken en dat eraan toegevoegd: 30 jonge vrouwen zitten in een grote zaal, baby's slapen op hun schoot, de oudere kinderen spelen buiten met elkaar. Sommige vrouwen schrijven druk mee, oudere vrouwen luisteren vooral omdat zij niet kunnen lezen/schrijven. Er wordt praktisch onderwijs gegeven waarbij voorgedaan wordt hoe je planten kunt beschermen tegen insecten: koeienpoep, urine en allerlei planten die sterk ruiken worden door elkaar geroerd. Grote hilariteit bij de vrouwen! De gehele dag wordt verzorgd met eten en drinken.



Tijdens de training worden de vrouwen voorzien van een lunch

Tijdens de reis lopen we natuurlijk ook tegen cultuurverschillen aan. Het is goed dat Narmada en Bivas erbij zijn. Tijdens vergaderingen met het Nepalese bestuur merken we dat de Nederlandse wijze van vergaderen niet altijd goed ontvangen wordt. We gaan te snel, er ontstaan miscommunicaties en we zijn ons er onvoldoende van bewust wat de familieverhoudingen zijn binnen deze gemeenschap. Gelukkig nemen we nog een paar dagen de tijd om binnen het trainingscentrum van Isard de zaken te evalueren en de plannen verder te bespreken



In het trainingscentrum van Isard verwerken we alle informatie en maken we plannen voor de komende periode.

Het eerste gedeelte van het vijfjarenplan loopt tot december 2022. Het plan is om vervolgens een aanvullend programma op te zetten voor weer anderhalf jaar. We streven ernaar dat de jonge vrouwen dan voldoende zijn opgeleid om zelfstandig verder te kunnen.

Het Nepalese bestuur wordt opgeleid om de verantwoordelijkheid over te nemen en de financiën te beheren.

De drie jonge mannen gaan de microfinanciering terug betalen gedurende de komende twee tot vier jaar. Dit geld wordt beheerd door het Nepalese bestuur. Vanuit de werkgroepen wordt een selectie gemaakt wie geschikt is om in aanmerking te komen voor nieuwe micro financiering. Dit alles voorlopig nog onder begeleiding van Isard.

Tashi Delek Nederland trekt zich steeds meer terug wat betreft het inhoudelijke proces.

Aan ons de taak om fondsen te zoeken zodat we de volgende anderhalf jaar ook kunnen blijven financieren. Uw bijdrage is welkom!

### E-mail adres

Wilt U ons een E-mail sturen dan kan dat op het volgende adres.

[tashidelek581@gmail.com](mailto:tashidelek581@gmail.com).

### Wilt u ons steunen



Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal. Wilt u dat we meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten.

Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom. Rekeningnummer: NL03 RABO 0162343760.

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).