



## Women Power!



Een paar jaar geleden waren we op zoek naar een geschikte doelgroep om mensen op te leiden tot zelfstandig boer. In eerste instantie dachten we aan de kinderen op de basisschool of aan de jonge mannen die doelloos rondhangen op straat.

De verborgen doelgroep die zich niet direct laat zien, hebben we pas later ontdekt: de jonge vrouwen. In eerste instantie hoorden we de argumenten aan waarom deze vrouwen niet geschikt zouden zijn: ze waren te weinig geschoold, moesten minstens een vervolgonderwijs gehad hebben tot de tiende klas en ze moesten Engels kunnen spreken.

Veel te hoge eisen die volgens Westerse normen gesteld werden.

Gelukkig hebben de Nepalese vrouwen in Solukhumbu hun krachten gebundeld en durven zij zich nu te laten zien. Er zijn op dit moment elf spaargroepen gevormd uit grotendeels jonge, pasgetrouwde vrouwen. Ze volgen trainingen op het gebied van composteren, zaaien, onderhouden en oogsten. De kinderen worden opgevangen door de oudere vrouwen zodat mama de lessen kan volgen. Ze gaan bij elkaar kijken in de tunnels nabij hun huis, ze laten trots hun oogst zien en verkopen groenten in het winkeltje aan de doorgaande weg richting het basiskamp van de Mount Everest.

Ze kunnen lezen en schrijven op basisoniveau. Dit is voldoende want ze leren vooral van elkaar. Ze spreken geen Engels maar met handen en voeten kun je ook uitleggen wat je geleerd hebt. En wat hun grootste kracht is: ze zijn enorm gemotiveerd om bij te leren, ze vormen samen een spaarpotje om te kunnen investeren in nieuwe teelten en ze worden de kostwinner binnen de familie.

Langzamerhand hebben ze de hulp van Isard minder nodig. Tashi Delek financiert dit jaar het laatste deel van het project, daarna staan deze powerwomen op eigen benen. Jan gaat in januari weer naar Nepal. Niet meer om te dirigeren maar vooral om te aanschouwen wat voor mooie dingen daar gebeuren.

Nog even doorzetten, geeft u hen het laatste financiële zetje?



## Nepal trip 2024.

Op 8 januari gaat Jan, samen met zijn jongste zus voor een drietal weken naar mijn tweede thuisland, Nepal dus.

De nadruk van de komende reis ligt vooral op de afspraken die gemaakt zijn met Isard.

Welke delen van het project lopen goed? Wat lukt minder en wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat het beter gaat? Hebben de bewoners nog wensen, ideeën, waar zijn ze mee bezig en wat willen ze graag bereiken?

Weten de spaargroepen al waarin ze willen gaan investeren? Werken ze volgens projectplan of delen ze ook hun eigen ideeën? Een hoop vragen waarop we tijdens deze reis hopelijk meer zicht zullen krijgen.

Daarnaast loopt nog de terugbetaling van de micro financiering. We gaan de vorderingen op de drie boerderijen bekijken. De drie jonge boeren zijn bezig om de lening terug te betalen. Dit geld zal deels terug ingezet worden door de elf spaargroepen en deels door het Nepalese bestuur.

Gelukkig zal er ook nog wel wat tijd overschieten om samen met mijn zus nog wat leuke dingen te doen of te bezichtigen. En er zijn vrienden en bekenden genoeg om bij te kletsen en van gedachten te wisselen over allerlei zaken.



**Wij wensen iedereen een fijne Kerst, een gezond gelukkig 2024 en we bedanken die zich, op welke manier dan ook, hebben ingezet voor onze Stichting Tashi Delek.**

**En voor de leiders van deze wereld.  
"Give Peace a Chance" (John Lennon)**



### E-mail adres

Wilt U ons een E-mail sturen dan kan dat op het volgende adres.

**tashidelek581@gmail.com.**

### Wilt u ons steunen



Bent u geïnteresseerd in een presentatie over ons werk in Nepal. Wilt u dat we meewerken aan een project op uw school, vereniging of bedrijf, laat het ons weten.

Een financiële bijdrage aan dit agrarisch project is altijd welkom.

Rekeningnummer: NL03

RABO 0162343760.